

Relax en Verwenvakantie

Op landgoed de Barendonk te Beers

Vrijdag 7 juli tot donderdag 13 juli,

Het beloofd een zonnige week te worden,

We hebben er zin in!







We starten in Arnhem, de bus werd volgeladen met allerlei verwenspulletjes, Nagellak crème, voetenbadjes, knutselspullen, het zal de gasten aan niets ontbreken.

Karin wordt gebracht door haar broer ze heeft de ruimte in de bus want in Veenendaal halen we de andere gasten op. De school vakanties zijn begonnen het is druk op de weg. Met wat vertraging zijn we toch op tijd. Zoë stond al te wachten, haar zus en zwager brachten haar weg, even later kwamen ook Johan en Elmi en konden we uitgezwaaid door de familie van iedereen de reis vervolgen. Babs( onze chauffeuse voor deze week) wist een mooie binnendoor route om de file te vermijden, dat klopte want we konden doorrijden

Om 16.20 kwamen we aan bij de Barendonk, precies op tijd om Natasja te ontvangen. Toen Susan door haar ouders werd gebracht waren we compleet.

Eerst maar eens wat verkoelend drinken, pffff het is echt warm.

Hierna de kamers ingedeeld tot ieders tevredenheid, Natasja en Zoë kregen een kamer boven de anderen beneden.



Als welkom lag er een heerlijke Beerse koek op tafel, die lieten we ons goed smaken. We maken voorzichtig kennis met elkaar, altijd even wennen.

Met johan en Elmi lopen we even rond om ze de weg te wijzen! Er wordt geholpen met de koffer uit te pakken en de bedden opgemaakt, de vakantie kan beginnen!



*Babs heeft macaroni met bolognese saus en een heerlijke salade gemaakt als toetje : chocoladevla of yoghurt*

*Er werd gesmuld ieder had zijn buikje vol.*

*Na opgeruimd te hebben maakte we het eerste wandelingetje over het landgoed.*









Een prachtig plaatje, mooi in de avondzon. Samen vakantie kunnen vieren!



Zaterdag 8 juli

Sommige waren vroeg op, een eerste nacht is altijd even wennen.

In gedeeltes ontbeten, even op gang komen.

Babs verzorgt samen met Engelen de wellness, voetenbadje, nagels lakken en voor de liefhebbers een massage.



Ook leuke armbandjes en een ketting gemaakt, iedereen was fijn bezig.



En toen in de middag naar Haps , hier hebben ze het allerlekkerste ijs!! Men mocht zelf kiezen dat was best lastig.



Het is erg warm dus.....bbqen





Zondag 9 juli

We ontbijten gezamenlijk om 9 uur, dit doen we echt zondags met een vers croissantje een glaasje sap en een eitje. De dag wordt rustig opgestart iedereen vind het gezellig we zitten lang aan tafel.

Jammer vannacht is Susan ziek geworden haar ouders hebben haar in de middag opgehaald voor een nachtje thuis hopelijk is ze er gauw weer.

Vandaag weer creatief bezig de hammanhanddoeken worden met textielverf beschilderd, voor Susan en Johan en Elmi wordt er ook een gemaakt. Zie hier het geweldige resultaat.



Tussendoor tijd voor skibo, je raakt eraan verslaafd. Ook nog geurtjes testen en voor sommige een massage, vlechten van het haar daar was Engelen een ster in.



Zoe en Karin zagen er prachtig uit waren zelf blij met het resultaat.



In de avond gingen we uit eten in Het Wapen van Beers, echte brabantse gastvrijheid. Voor ons een lange tafel, wat was het allemaal heerlijk, de keuze : sateh( dit kozen er 3) een biefstuk,een vegetarische burger en ook nog een salade van Geitenkaas, ieder kon weer zelf kiezen en dan smaakt het zeker goed. Een glaasje erbij om te proosten op de vakantie helemaal top.



Jammer de gezamenlijke foto is niet scherp.

Thuis nog een toetje van aardbeien met slagroom.

En toen kwam gelukkig Susan weer, we zijn weer compleet.

Maandag 10 juli.

Er wordt uitgeslapen, de meeste kiezen voor een ontbijt met yoghurt en muesli met daarin ook een portie fruit, gezond!

Het is nog steeds heel warm.

Vandaag staat winkelen op het programma, we gaan ervoor naar Cuijk, er is daar een overdekt winkelcentrum en hopelijk ook heerlijk koel.

Maar eerst naar de leerlooierij voor een warme lunch



Even wachten in de schaduw.



Thuis in de avond nog een spelletje kletspraat hierbij mag een ieder persoonlijk vragen beantwoorden, dit vond men leuk.



Dinsdag 11 juli.

Jammer maar nu is Karin ziek, ze blijft de hele dag op bed, een zomergriep houdt ons bezig.

We lassen een thuisdagje in het kan even niet anders maar we maken het wel gezellig, gaan **Deco Patchen**. De spullen worden op tafel gezet en men mag kiezen, een koe, poes of vogelhuisje beplakken met gekleurd papier.

Elmi en Johan maken gezamenlijk met hulp een fraaie poes, Natasja een bonte koe en Susan doet dat ook met wat hulp. Het is een actieve ochtend met een mooi resultaat waar men trots op mag zijn.





Karin is tegen de avond weer opgeknapt en meld ons met een blij gezicht "ik ben er weer". Nu haakt echter Zoe af en wil naar huis. Na overleg brengt Babs haar weg.

De avond brengen wij door met voelbingo, ieder krijgt een zak met voorwerpen, de bingoleider laat een voorwerp zien en vertelt wat het is, Johan en Elmi zijn bekend met voelen voor de anderen is dit een ervaring ,moeilijk om niet stiekum te kijken.



Er waren leuke prijzen, Johan was blij met zijn eend deze had hij vast nog niet. We speelden 2 rondjes en toen waren ook de prijsjes op. Heel leuk om te doen.

Het was een mooie avond, Karin wilde nog lang niet naar bed, had de hele dag al geslapen maar toen het donker werd.....



Woensdag 12 juli.

De laatste volle vakantiedag. We waren met z'n allen op tijd aan het ontbijt.

De poes is niet helmaal af gekomen dus daar wordt nog aan gewerkt. Natasja maakt nog een vogelhuisje. De wellness van Babs maakt overuren iedereen wil nog wel een keer verwend worden, de foto's vertellen het verhaal.





In de middag met de bus naar Bennebroek, bezoek aan het Kijk en Luistermuseum.

We krijgen uitleg van de speeldoosjes in allerlei soorten en maten, Johan en Elmi mogen ook een schijf voelen. We hoorden verschillende orgels en zagen een zelf spelende piano, het uurtje vloog voorbij. Er stond in het restaurant een heerlijk gebakje voor ons klaar en ieder kon wat drinken bestellen.





Er was ook een tentoonstelling over lego, zelfs waren er achtbanen gebouwd die de vaart erin hadden.





Als laatste een bezoek aan het pannenkoek restaurant in Linden

Er zijn er meer met een wat onrustige maag voor de een wat poffertjes of een maaltijdsoep voor de anderen een pannenkoek. Ieder genoot ook hier weer van al het lekkers. Voor wie nog zin had was er een ijsje toe.

Voldaan keerden we naar Barendonck waar we de dag en de vakantie afsloten, we dronken samen nog koffie of thee.

Elmi kroop nu vroeg onder de wol, hopelijk gaat het morgen wat beter.





Susan





Johan







Elmi





Natasja





Zoe





Karin





We hebben prachtig weer gehad, een mooi verblijf op de Barendonck,  
Heerlijk verwend zeker met alle aandacht, veel gelachen.

Enkele uitspraken;

Volgens Karin was "" alles goed en vooral "zelf doen".

Johan adviseerde op een goed moment Engelen om haar gehoorapparaat  
maar op restaurant stand te zetten.

We moesten van Susan weten "toen ik nog klein was, was ik jong!

Een ieder had zo zijn vrolijke momenten, er werd geposeerd en zo kreeg  
iedereen zijn foto in een zelf versierd lijstje mee naar huis.

We denken terug aan een bijzondere week!



Muziek creativiteit ,ontspanning en spanning , wie wint met mens erger je niet?







Mooie plaatjes!



Een selfie van het zorgteam , Engelen, Gemma en Babs. Barendonck Juli 2023.

